

WIE IS ZE?

• Isabelle Uselli (46) uit Ingelmunster  
• Single, geen kinderen • Werkt als freelancer in de media

HAAR INKOMEN

€0 - €2000

Door verbouwingen aan haar woning stond Isabelle enkele maanden voortdurend in het rood, maar vandaag heeft ze haar financiële situatie weer netjes op orde. «Als iets zo duur is dat het gaat wegen op mijn dagelijkse leven koop ik het niet», zegt ze. «Die nieuwe auto schuif ik dus voor mij uit.»

INGE STIERS

«Ik werk als freelancer in de media en doe heel veel verschillende dingen. Ik lees reportages en reclamespots in, maar ook boeken voor blinden», vertelt Isabelle. «Voor dat voice-overwerk heb ik een eigen studio. Daarnaast ben ik copywriter, producer en eindredacteur van het programma 'Tendens' op Focus-WTV, de regionale televisie van West-Vlaanderen. En soms maak ik ook zelf reportages.»  
«Als zelfstandige is het heel handig dat je multi-inzetbaar bent. Bovendien is die diversiteit goed voor je mindset. Het houdt je fris. Vandaag kan ik leven van mijn inkomen, maar dat heeft wel een aantal jaren geduurd. Als alleenstaande – tien jaar geleden ben ik gescheiden – moet ik natuurlijk wel alle kosten in mijn eentje dragen.»

Tweemaal verbouwd

«Dit huis heb ik bijvoorbeeld in 2009 voor 165.000 euro gekocht. Dat is niet zo duur, maar ik heb het wel twee keer verbouwd. De eerste keer toen ik het huis kocht, en nog eens in 2015. Dat was een heel ingrijpend project en uiteraard heeft dat meer gekost dan gebudgetteerd, waardoor ik een aantal maanden constant in het rood stond. Mijn ouders hebben me wel geholpen, maar het water stond mij toch aan de lippen. Ik ben toen zelfs gaan kijken naar speciale leningen waarbij je meteen je geld krijgt, maar tegen woekerrentes. Dat heb ik gelukkig niet gedaan, want zo iets is echt een strop rond je nek.»

«Ik heb acht weken met een personal trainer gesport, een investering van 600 euro. Ik wou beter in mijn vel zitten, maar het kwam er niet van om in mijn eentje te gaan sporten»

«Vandaag is mijn financiële situatie gelukkig genormaliseerd en kan ik mijn hypotheek van 800 euro vrij probleemloos betalen, al moet het nu ook niet méér worden. Ik heb ook nog een tijdje een autolening afbetaald en was wel opgelucht toen dat afgelopen was. Door het wegvallen van die lening heb ik nu elke maand 300 euro extra. Spaargeld heb ik jarenlang niet gehad, want alles zit in mijn huis. Maar sinds een jaar zet ik weer elke maand 100 euro opzij. En ik doe aan pensioensparen.»  
«Als alleenstaande maak je voortdurend afwegingen. Ik zou een nieuwe auto moeten kopen, want mijn huidige is te klein om mijn hond in te vervoeren, maar ik schuif dat voor me uit. Ik ben er financieel net weer bovenop en heb even geen zin om zo'n enorme uitgave te doen. Ik verplicht mezelf ook om bij te houden waaraan ik geld uitgeef, want soms verdwijnt het zonder dat je er erg in hebt. Vroeger had ik bijvoorbeeld meerdere abonnementen op tijdschriften die ik nooit las. Dat heb ik nu afgebouwd tot één abonnement. Of abonnementen voor apps om foto's te bewerken. De kosten gaan vanzelf van je Visa-rekening en je staat daar niet meer bij stil, maar als je dat allemaal optelt, lopen die kleine bedragen toch op. Ik heb daar veel geld aan uitgegeven zonder dat ik het echt beseft.»

Food-fotografie

«Mijn grootste investeringen hebben meestal met mijn job te maken. Zo heeft mijn inleesstudio toch wel een 2.500 euro gekost. Ik heb onlangs ook een fototoestel gekocht van 500 euro omdat ik mij verder wil bekwamen in food photography, in de hoop meer inkomsten te

# «Alle kosten alleen dragen lukt maar net»



halen uit culinaire producties. Ik spendeer ook redelijk wat geld aan de wekelijkse boodschappen. Ik zet die uitgaven in een Excel-file en dat is soms wel confronterend. Ik hoor soms van mensen die kinderen hebben dat ze evenveel uitgeven als ik. Dat klopt dus niet helemaal. (lacht) Maandelijks schommelen mijn supermarktuutgaven rond de 320 euro. Ik vergelijk wel prijzen en koop zeker niet alleen A-merken, maar als ik nieuwe producten zie, wil ik die testen en proeven. Want ook al ben ik alleen, toch kook ik zo goed als elke dag voor mezelf. Meestal maak ik op zondag verschillende combinaties met één groente klaar en daar kan ik dan een paar dagen mee weg. Dat vind ik ook plezant om te doen.»

Goede schoenen

«Een andere hobby is mijn verzameling lunchboxes. Ik heb er intussen 25 à 30. Ik laat ze uit Amerika overkomen, maar die kosten al snel 60 euro per stuk. Aan kleren geef ik niet zoveel uit, maar ik investeer wel in goede schoenen. Die mogen wel 120 tot 150 euro kosten. Ik heb wel geluk. Mijn moeder is een grote fashionista en

«Mijn verzameling lunchboxes is een hobby. Ik laat ze uit Amerika overkomen en ze kosten al snel 60 euro per stuk. Ik heb er 25 à 30»



Je kan Isabelle volgen op [www.thepicnicguest.com](http://www.thepicnicguest.com)

komt soms met leuke dingen voor mij aanzetten die ze gevonden heeft op een rommelmarkt. Ze vindt dat ik te weinig shop en te lang met dezelfde spullen rondloop.» (lacht)

Personal trainer

«Ik reis graag, maar als ik merk dat een reis te hard op mijn budget gaat wegen, doe ik het niet, want dan moet ik daar in mijn dagelijkse leven weer rekening mee houden. Dure trips zal ik dus niet maken. In juni ben ik naar Spanje geweest, in een huis dat we met een groep vrienden huurden. Op die manier druk je de kosten. Ik vind een comfortabel dagelijks leven nu eenmaal belangrijker dan een nieuwe zetel of verre reis. Luxe is voor mij een keer naar een goed restaurant gaan of een douche én een bad in mijn badkamer hebben. Of een veel te grote koelkast in mijn keuken. Mijn moeder vond het belachelijk dat ik zo'n grote had gekocht vermits ik alleen ben, maar zelfs zonder kinderen krijg ik die makkelijk vol. (lacht) Ook luxe: ik heb acht weken met een personal trainer gesport. Dat was toch ook een investering van 600 euro. Ik wilde beter in mijn vel zitten, maar het kwam er niet van om in mijn eentje te gaan sporten, want ik doe het niet graag. Maar ik wist dat ik verder zou kunnen als iemand mij op het goede spoor zette. Die begeleiding is net afgelopen en nu ga ik doordoen met een gewoon

fitnessabonnement. Ik moet wel, want ik wil niet dat mijn investering zinloos is geweest.»

WAT ALS JE DE LOTTOWINT?

«Een huis kopen met een ruime opnamestudio en een grote, comfortabele keuken. Nu had ik bijvoorbeeld geen plaats en geld meer voor een stoomoven, maar die zou ik er zeker bijnemen. En verre reizen maken.»

DUURSTE KOOP

«Buiten mijn huis is dat mijn auto, een nieuwe Volvo V40. Omdat ik tevoren al met een Volvo reed, heb ik nog een mooie overnamepremie gekregen, waardoor ik maar 19.000 euro heb betaald.»

GROOTSTE MISKOOP

«Het hout in mijn keuken. De kastdeuren zijn krom beginnen te trekken en de tafel is gaan splijten omdat het hout blijkbaar niet droog genoeg was. Ik had dus beter voor een iets duurder materiaal gekozen.»

BESTE KOOP

«Mijn opnamestudio van Neumann, die 2.500 euro kostte. Daarmee kan ik thuis inlezen en kan ik beter inspelen op vragen van klanten.»



Foto RV

€2.500

Ook deelnemen aan 'Geld maakt gelukkig'? Mail naar [geld@hln.be](mailto:geld@hln.be)

MAAKT GELD GELUKKIG?

«Het geeft alleszins rust in je hoofd. Ik zou niet meer terug willen naar drie jaar geleden, toen ik financieel echt wel krap zat. Dat geeft een heel beklemmend gevoel. Ik zou graag wat meer geld hebben, maar ook niet megaveel, want ik denk dat je dan weer andere zorgen hebt.»