



DE LIFESTYLETIPS VAN ISABELLE USELLI

Isabelle Uselli is eindredacteur bij lifestyleprogramma Tendens, voice-over en copywriter. Haar liefde voor lekker eten deelt ze op haar foodblog The Picnic Guest.

TEKST: VALERIE DE GROODT

MODE

JOUW LOOK?

Ik ben casual en sober gekleed. In het verleden droeg ik veel zwart, maar daar probeer ik van af te stappen. Kleur flatteert me beter. Ik kies vaak voor één stuk dat er qua kleur wat uitspringt. Ook in de keuze van accessoires durf ik voor opvallend gaan.

JOUW TIPS?

Shopper doe ik zelden online omdat ik kledij wil passen. Ik winkel graag lokaal. Schoenen Devolder in Ingelmunster is een leuk adresje omdat ze een ruime keuze aan mooie merken hebben. Kleding vind ik vaak bij Deleye of bij Fashion & Juweeltjes Ellen in Meulebeke.

WONEN

JOUW STIJL?

Ik hou van de strakke, Scandinavische stijl. Een interieur mag echter niet uit een catalogus lijken te komen, dat is te strak en afgelikt. Bij mijn verbouwing ben ik voor wit en strak gegaan, maar in combinatie met hout. Een oud kastje doorbreekt het strakke en geeft een eigenzinnige twist.

JOUW TIPS?

Als je één geheel kan maken van je keuken en woonkamer is dat een meerwaarde. Je gebruikt de ruimte dan optimaal én je hebt tijdens het koken contact met je tafelgenoten. Een leuke winkel voor meubels of accessoires vind ik het Deense Bolia.

CULINAIR

JOUW LIEVELINGSETEN?

Ik ben half Italiaans, al eet ik wellicht niet meer of minder pasta dan de gemiddelde Belg. Mijn favoriete Italiaanse gerecht is tagliata, kort gegaard rundsvlees in schijfjes, gepresenteerd met een lekkere salade en Parmezaanse kaas. Daarnaast eet ik ook graag slaatjes die ik pimp met lekkere kruiden.

JOUW TIPS?

Hotel Mercure in Roeselare heeft een uitstekend restaurant met een gevarieerde keuken. Het onlangs van leper naar Gent verhuisde Souvenir, met hun verrassende keuken, is een aanrader.

REIZEN

JOUW DROOMREIS?

Ik zou graag een culinaire reis in de Verenigde Staten ondernemen. Mensen denken wel eens dat de Amerikaanse keuken ongezond is, maar niets is minder waar. Het is een enorm groot land met zoveel verschillende culinaire invloeden waar ook veel nieuwe stromingen ontstaan.

JOUW TIPS?

Sardinië, waar mijn papa van afkomstig is, is zeker een aanrader. De hoofdstad Cagliari is enorm pittoresk. Helsinki heeft met de prachtige natuur en architectuur ook indruk op mij gemaakt. Dichter bij huis ben ik fan van Oostende.